

Onze jongste werelddoener

Xavier Friesen is met zijn 17 jaar een van de jongste werelddoeners van Wilde Ganzen: met stichting Bouwstenen voor Zambia helpt hij dromen van kinderen waar te maken.



Xavier en Kennedy kijken samen naar bouwschetsen

“Xavier is een bron van inspiratie voor onze kinderen”

De Zambiaanse **Rabeccah en Kennedy Mukumbo** werken nauw samen met Xavier. Rabeccah vertelt: “Mijn eerste kennismaking met Xavier staat me nog steeds bij. We hoorden dat hij wat geld had ingezameld voor de bouw van de Linda Blind Farm School, hij was toen elf. Wij probeerden zijn enthousiasme iets te temperen en uit te leggen dat het veel tijd en geld kost om in Zambia een school te bouwen. Hij leek ons niet te begrijpen. Totdat bleek dat het hem gelukt was het hele bedrag in te zamelen! We waren onder de indruk van zijn inzet.

“Xavier weet met zijn enthousiasme veel mensen bij de school te betrekken”

Het bleef niet alleen bij geld inzamelen: Xavier is heel betrokken en weet met zijn enthousiasme veel mensen bij de school te betrekken. Hij is soms alleen wel wat ongeduldig. Met de nodige humor spreekt hij over de ‘Zambiaanse tijd’ en de ‘Nederlandse tijd’.

Ik heb ontzettend veel waardering voor zijn enthousiasme en ben blij met onze samenwerking. Voor de kinderen is hij een bron van inspiratie. Dat is ook de reden waarom wij de naam van de Linda Blind Farm School veranderd hebben in Xavier Community School!” ■

“Ik wil graag de wereld ietsje mooier maken”

Op zijn elfde zamelde **Xavier Friesen** al geld in voor een school in Zambia. Nu is hij 17 en heeft hij al veel ervaring op het gebied van ontwikkelings-samenwerking. “Van jongs af aan heb ik de kans gekregen een groot gedeelte van de wereld te zien. Dan merk je dat niet iedereen zoveel geluk heeft gehad als ik. In Zambia kwam ik mensen tegen die ontwikkelingshulp deden en na een goed gesprek zei ik tegen mijn moeder dat ik de Linda Blind Farm School wilde helpen. Als naïef 11-jarig jongetje ben ik gewoon begonnen met geld inzamelen. Ik had natuurlijk geen flauw benul hoe mensen in Zambia te werk gaan, dus gelukkig heb ik mensen als Rabeccah en Kennedy leren kennen. Zij is zelf in armoede opgegroeid, heeft carrière gemaakt in de bankenwereld en geeft nu haar kennis terug met de organisatie Dream Livingstone Zambia. Dat ongeduldige herken ik wel: in Zambia is het normaal als mensen drie uur te vroeg of te laat komen. Daarom heb ik ‘Dutch time’ geïntroduceerd: 11 uur precies, want soms is het gewoon nodig om snel stappen te zetten. Ik zit nu op het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. Hierna zit ik te denken aan de studie International Relations ofzo. Ik wil graag op een andere manier kijken hoe we de armoede in de wereld kunnen oplossen, om zo de wereld ietsje mooier te maken.” ■

Meer lezen? Wildeganzen.nl/xavier